

## Verantwoording

Voor het hoofdstuk **Mijn Breijpatronen** heb ik een paar zinnen over mijn kleinzoons geplukt uit mijn eigen column *Opa tillen (De eeuw van oma A., uiting 1)* uit 2009; de uitleg van Kees van Kooten komt uit zijn boek *Episodes* (2007).

Het interview met Claudia de Breij stond in de *Varagids* van 22 augustus 2009 en werd geschreven door Britt Stubbe.

De frase ‘Earth to earth. Ashes to ashes. Dust to dust’ in hoofdstuk **Sprekend boekdelen** is afkomstig uit het *Book of Common Prayer*. Het daaropvolgende stukje bijbeltekst staat in *Genesis 3:19* (vertaling 1951 Nederlandsch Bijbelgenootschap).

Het interview met Jan Mulder stond in de *Varagids* van 4 juli 2009 en werd geschreven door Cécile Koekoek.

Op Vinkenoog/Spinvis’ album *Ritmebox* (2008) vond ik de twee citaten van Simon Vinkenoog; het eerste is van *Lachgas*, het tweede van *Een teken*.

Het eerste stuk van hoofdstuk **[Iets met beurs ofzo]**, over die dierentuin en dat mens voor mij in de supermarkt, gebruikte ik eerder in mijn Buitenplaatscolumn in *Almelo’s Kerknieuws* (september 2008), getiteld *Rekening houden met De Ander, les 1*.

Het citaat van Tony Kushner op de eerste pagina komt uit de HBO televisieserie *Angels In America* uit 2004.

*No celebrities were harmed in the making of this book.*

Behalve de in de achterhaalde verhalen beschreven overledenheden zijn tijdens het schrijven van dit boek echter ook de volgende bekende namen nog gesneuveld:

Walter Cronkite, Willy DeVille, Maup Caransa, Les Paul, Farrah Fawcett, Pieter Lutz, Larry Knechtel, Ted Kennedy, Ellie Greenwich, Henk van Ulsen, Edzo Toxopeus (heb ik altijd zó een mooie naam gevonden), Guy Babylon, Patrick Swayze, Bob Bouma, Mercedes Sosa, Al Martino, onze buurvrouw aan het begin van de galerij, Pia Beck, Ramses Shaffy, Marcus Bakker, Yves Rocher, Brittany Murphy, Vic Chesnutt, Jay Reatard, Teddy Pendergrass, Erich Segal, J.D. Salinger, Hans van Mierlo, Alex Chilton, Sugar Lee Hooper, Malcolm McLaren, Ronnie James Dio, Driek van Wissen en Dennis Hopper.

(Ongetwijfeld zie ik talloze namen over het hoofd. In dat geval: mijn excuses, ik had geenszins de bedoeling u dood te zwijgen.)